



Ontdek de belangrijkste plekken in het dorp in 3 kwartier (gele route). Men kan ook individueel Saillans bezoeken en de verschillende plaatsen ontdekken (pijltjes volgen).

Montée de la Soubeyranne

1 • De V.V.V. heeft zich in deze vroegere wasserij gevestigd.

2 • Op de twee witmarmeren blokken, afkomstig van een mausoleum dat begin 1ste eeuw ter ere van een hooggeplaatste Romein werd gebouwd staat te lezen:

A Aulus Pompeius Fronto, zoon van Sextus van de stam Voltinia, van de Voconces.

Grande Rue (Hoofdstraat)

3 • Fontein "Coutmari" (9-kantig, in 1725 voltooid)

Grande Rue / Place du Prieuré

Kerk St Gerard, historisch monument. In de 12e eeuw, op de plaats van een voormalige kerk gebouwd, tijdens de godsdienstoorlogen gedeeltelijk vernield in 1574 en in 1601 voor een deel herbouwd, jaartal dat boven het kerkgebouw staat. De gewelven zijn hersteld na een verhoging van de zijmuren, de zijbeuk op het noorden is in de 17e en 18e eeuw gebouwd. De klokketoren evenals de opgehoogde westgevel zijn in 1828 gebouwd. Het is interessant dat men de 5-hoekige vorm van de absis van voor de restauratie kan ontdekken. Aan de zuidzijde bevindt zich het dwarschip. Een aan de binnen- en buitenkant dichtgemetselde deur op 4 meter van de grond verbond de slaapzaal van het klooster met de kerk voor de nachtdiensten.

(A) Daarboven een zonnewijzer. Aan de zuidmuur van het schip kan men

een fundering van grove breukstenen zien, die overeenkomt met de opvulling van de galerij met 4 booggewelven, waar de monniken al biddend rondwandelden. Men ziet de verhoging van de muur boven de bovenijst, voor het bouwen van nieuwe gewelven.

Place de la République

4 • Romeinse overblijfselen (fragmenten van een muurbekroning) in 1810 toegevoegd tijdens de bouw van de muur tussen de twee pleinen.

• Bronzen borstbeeld van Marianne door Osbach. In de 2e wereldoorlog werd het in een put in de kelder van het vroegere café Barral verstopt om te voorkomen dat de Duitsers dit niet ijzerhoudende metaal zouden opeisen.

Rue Barnave

5 • Huis van Maurice Faure met het opschrift: *Huis van Maurice Faure, minister van het Openbaar Onderwijs en Schone Kunsten. Voorzitter van Provençaalse dichters en zangers, 1850-1919. Hij heeft met ere Saillans, zijn Drôme en Frankrijk gediend (op 19 januari 1850 in Saillans geboren en daar op 8 december 1919 overleden).*

(B) Fontein van de molen. Wiel en een bronzen drakenkop.

Rue du Four

6 • Plaats van de voormalige oven, die eerst aan het klooster en daarna aan de gemeente toebehoorde.

Rue des Arceaux

7 • Vijf bogen op een rij. Deze bogen stutten de muren en zorgden ervoor dat ze niet omvielen tijdens branden of belegeringen.

8 • Gebroken boog.

Rue Beaumiroir

9 • Latei met accolade.

10 • Deur met gebroken boog.

Rue Dr Illaire

(C) Opschrift dat de hoogte aangeeft, in de rechterbenedenkant van de deur gegraveerd : 262,4 m.

La Drôme

Brug Martial Algoud (voormalige burgemeester). De brug is herbouwd in 1853, met een sterk verminderde helling, door het opvullen van de greppel tussen het dorpscentrum en de buitenwijk, middels het laten verdwijnen van de begane grond. De boog van de linkerover werd op 24 juni 1940 vernield en is hersteld in augustus 1942.

11 • Mooi uitzicht vanaf de parkeerplaats op de Drôme en de aanliggende huizen. **(D)** Overhangende huizen.

Rue des Remparts

12 • Wapen van Barthélémy Honoré Scipion de Bonne de Vercors-Lesdiguières. Deze steen bevond zich eerst in een huis aan het plein van de Daraize. Was ze afkomstig van de voormalige kerk Notre Dame du Bourg of van het voormalige kerkhof onder het plein van de Daraize ?

(E) Brug over de Rieussec. In 1843 gebouwd, tegelijkertijd met de Route Nationale met de platanen. De bouw van de brug heeft de verhoging van het niveau van de Grande Rue met ongeveer 1,50 m noodzakelijk gemaakt.

Grande Rue

13 • Latei met accolade boven een kelderraampje.

Rue du Bourg

14 • Vele deuren met beschadigde bogen.

Place de la Daraize

15 • Plaats van de voormalige kerk van de buitenwijk Notre Dame du Bourg (14e eeuw ?)

• Het vroegere kerkhof was onder het plein gelegen en het nieuwe is op de huidige plaats in 1780 gevestigd.

Grande Rue

16 • Latei met accolade op een kelderraampje van 1567.

Rue de la Brèche

17 • Bogen.

Rue Raoul Lambert ou Fossé

(vroegere greppel van de dorpswallen tussen dorp en buitenwijk).

18 • Fontein van de Fossé, op 24 april 1725 ingewijd.

Place Maurice Faure

19 • Gemeentehuis en scholengroep. In 1888 gebouwd door de architect Daiz, A.Planel was toen de burgemeester. De toegang is in 2007 gewijzigd.

In het trappenhuis zijn te zien :

- een opschrift betreffende de bouw.
- een mijlpaal met een inscriptie, aan één kant van Constance Chlore 239-305 en aan de andere Constant Caesar 333-337 (deze paal bevond zich op het Daraizeplein in de 19e eeuw, een ander heeft als wijzerwater gediend en bevindt zich in de St Gerardkerk.)
- een fragment van een romeinse muurbekroning (of dekstuk) in de 18e eeuw dichtbij de Romanonpas gevonden.

De zaal* van het gemeentebestuur, aangemerkt als historische monument, bevat :

- 2 muurschilderingen van Paul Audra (1869-1948) die 2 gedichten van Maurice Faure illustreeren, een schilderij van L.Eymieux. Oorspronkelijke meubels, wapen en twee borstbeelden.
- men heeft een prachtig uitzicht op de Roche en de Fossé als men het gemeentehuis uitloopt.

Rue Capitaine Denevrol

20 • Fontein "Gabouri".

Rue Archinard

21 • Latei met accolade 1589 en initialen.

22 • Geboortehuis van Léon Langlais, die z'n gedichten in de streektaal schreef.

(F) Nis met slagershaken onder een bewoonde boog.

Rue de Bonne

(voormalige familie Lesdiguières)

23 • Poort van de vroegere gevangenis. Ontnuchteringslokaal. **(G)** Men kan helemaal doorlopen om de enige van de 19 overdekte passages te zien die niet gewelfd is, maar een bintwerk heeft.

Rue Chatou

24 • Raam met een klaverbladvormige boog, XIVe-XVe, goed omhoog kijken aan de rechterkant, dichtbij de Grande Rue.

Rue des Andrieux

(H) Latei van een kelderraam uit een voormalige stenen wasbak.

- Klaverbladvormige boog, gedeeltelijk door metselwerk aan het zicht onttrokken.
- 25** • Raam met dwarsbalken, bovenkant een vierklaverblad uit de XVe (kijk goed omhoog naar links).
- 26** • Zgn. huis van Louis XI, in steen gebeeldhouwd hoofd. Beslagen houten deur met een klopper.

Rue du Boulevard

(I) Vensterbank met 2 harten en roset.

27 • Deur met een latei uit 1668, met de initialen LR.

Rue de L'Hôpital

28 • Deur met een latei uit 1687 en het opschrift IHS (Jezus, redder der mensen).

29 • Voormalig winkeltje.

30 • Vroeger klooster van de Zusters van de Drieëenheid. Portaal met een kruis. Men kan de klok van het oude kapelletje zien.

* aan de balie van het stadhuis vragen.

